

# Nazomerse Vriendschap

**Beste Vriendschap-zeiler,**

## **Eerste terugblik op vaarseizoen 2021**

Door onzekerheid over wat wel of niet mocht vanwege Covid-19 kwam het vaarseizoen laat op gang. Desondanks kunnen we terugkijken op een groot aantal geslaagde wadweken. Enig ongemak als gevolg van de Covid-19 maatregelen was er wel. Hopelijk is dat weer snel vergeten. Dank in ieder geval voor het begrip daarvoor. Komende periode hopen we een mooie nazomer te kunnen zeilen.

## **Najaarsweekenden**

In het najaar wordt er ook nog gevaren. Het aantal weekenden dat we varen met opstappers is beperkt. Bernard vaart in het weekeinde van 1 tot en met 3 oktober de enige en laatste activiteit met open inschrijving. Er is nog maar één plaats beschikbaar, dus meldt je aan via [meevaren@zeilenmetvriendschap.nl](mailto:meevaren@zeilenmetvriendschap.nl).



Dit laatste weekend is een lang weekend omdat het doel is om de haven van Cocksdorp op Texel aan te doen. Een uitdaging, want vanwege de hoge ligging is deze haven lastig te bereiken.

## **Aftuigen**

Nadat ook de najaarsweekenden voorbij zijn, komt onvermijdelijk het aftuigen om het schip weer klaar te maken voor de winter. Het aftuigen is gepland op zaterdag 6 november. Als je het leuk vindt om mee te helpen en om de verhalen te delen van je zeilervaringen van dit jaar, dan ben je uiteraard welkom. Voor de organisatie van het aftuigen is het fijn als je je aanmeldt via [meevaren@zeilenmetvriendschap.nl](mailto:meevaren@zeilenmetvriendschap.nl).

Klik hier om je uit te schrijven.

