



## Fijne feestdagen en een voortvarend vaarseizoen 2022 gewenst!

**Beste Vriendschap-zeiler,**

Het eerste vaarseizoen in onze nieuwe rol binnen de VOF Vriendschap zit erop. Veel ervaren. Veel geleerd. Veel mensen beter leren kennen. Bernard, Coby, Peter & Rob willen we hartelijk bedanken voor hun ondersteuning daarbij. En wij zijn blij, ook voor onze opstappers, dat we toch een groot deel van het seizoen konden varen!

Dit fraaie beeld is tijdens de Workummer Winterfair op 5 november waar we met drie skûtsjes op rij lagen gepavoiseerd aan de steiger bij de Beginebregge. Zaterdag 6 november hebben we het schip afgetuigd en nu ligt ze voor de winter in de havenkom bij de Sint Getrudiskerk om elke avond haar lampjes aan te steken in het toch al sfeervolle hart van Workum.

De activiteiten voor 2022 proberen we medio februari te publiceren in de [vaarkalender](#). Zo gaan we in ieder geval van 18 februari tot en met 7 maart uitgebreid klussen op de werf. Dus markeer deze periode alvast in de agenda wanneer je een handje mee wil helpen. Meer nieuws over het komende vaarseizoen en de kluswerkzaamheden volgt uiteraard.

Bedankt voor jullie vertrouwen en we hopen jullie volgend jaar weer een mooie zeilervaring te kunnen bieden!

---

Klik hier om je uit te schrijven.

