

Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.



Over zeilen, muizen en meer

Beste Vriendschap-zeiler,

Eens een ander beeld dan jullie zijn gewend. Ook dit is onderdeel van Vriendschap. Het is onze nieuwe opslagkist voor de matrassen en zeilen. In de vorige winterperiode lagen de matrassen alleen nog onder een afdekzeil in de winterberging. Muizen hadden toen bedacht dat zij de matrassen ook wel mochten gebruiken. Deze winter zullen ze iets anders moeten bedenken.

Terugblik 2024

Op de zwerftochten door Friesland en op de Waddenzee voeren we natuurlijk weer langs de bekende plekken maar kwamen gelukkig ook op nieuwe plekken. Of op plekken die waren veranderd sinds ons laatste bezoek. Dat maakt het wad juist zo aantrekkelijk. Er blijft altijd wel iets te ontdekken. Bekende en nieuwe opstappers staken weer hun handen uit de mouwen om dit mogelijk te maken en er samen van te genieten. Met een kleine bemanning hebben we een bijzondere Zachtebedrace gevaren. Momenten met te veel wind en andere met weer te weinig wind. Hoewel het weer niet mee zat dit jaar, was Oerol bezoeken vanuit de kwelder bij Striep ook weer een feestje. En onlangs behaalden we nog een tweede plaats in de Strontrace! We kijken met trots erop terug. Dit jaar was het een editie met weinig wind en dus met veel jagen en bomen.

Vooruitblik 2025

Het voorjaar begint altijd met klussen. Van 14 tot en met 31 maart 2025 gaan we Vriendschap klaarmaken voor het zeilseizoen 2025. Dat doen we op Skipshelling Blom in Hindeloopen. Alle hulp is welkom. Meld je aan via: meevaren@zeilenmetvriendschap.nl

En wat het nieuwe vaarseizoen zelf betreft. Heb je wensen voor specifieke activiteiten en/of bestemmingen? Geef die aan ons door. Dan gaan we samen proberen om die in te passen in de vaarkalender.

Met vriendelijke groet,

Antonin & Martijn

We stellen het op prijs als je dit bericht wilt delen in je sociale netwerk



Klik hier om je uit te schrijven.

